

# Passiedienst



Goede Vrijdag  
2 april 2021

## **Protestantse Gemeente Middelburg | Nieuwe Kerkgemeente**

Voorganger:	ds. Johan Beijer
Ouderling:	Hans Jobse
Diaken:	Laus Bosselaar
Organist:	Margreeth de Jong
Lector:	Jeannette de Snaijer
Gebeden:	Laus Bosselaar
Vocalisten:	Corrie Marijs, Anne van Houwelingen, Leendert Marijs en
Koster:	Rein van der Kluit. Rinus Schroevers
Kerk-tv:	Sam de Visser

---

Besloten viering in verband met coronamaatregelen.

De dienst wordt live uitgezonden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

Meer informatie over de Nieuwe Kerkgemeente op onze website:  
[www.nieuwekerkgemeente.nl](http://www.nieuwekerkgemeente.nl)

## VOORBEREIDING

In stilte komen we de kerk binnen en nemen we onze plaatsen in

Gezang 187 (LvdK 1973) *Daar gaat een lam en draagt de schuld*

Welkom en gebed

## OVERDENKING VAN HET LIJDEN VAN DE HEER

Inleiding op de lezingen

I. Johannes 19: 1-7 'Zie, de mens!'

*Wer hat dich so geschlagen* (J.S. Bach, Johannes-Passion)

*Wer hat dich so geschlagen,  
mein Heil, und dich mit Plagen  
so übel zugerich't?  
Du bist ja nicht ein Sünder,  
wie wir und unsre Kinder,  
von Missetaten weißt du nicht.*

*Ich, ich und meine Sünden,  
die sich wie Körnlein finden  
des Sandes an dem Meer,  
die haben dir erreget  
das Elend, das dich schläget,  
und das betrübte Marterheer.*

II. Johannes 19: 8-16a 'Zie, uw koning!'

Lied 558: 6, 7, 8

*Om het zwijgen en geduld  
Om het woord van goddelijk recht  
Om de doornen en de kroon*

III. Johannes 19: 16b-27 'Zie uw zoon, zie uw moeder.'

*Er nahm alles wohl in acht* (J.S. Bach, Johannes-Passion)

*Er nahm alles wohl in Acht  
in der letzten Stunde,  
seine Mutter noch bedacht',  
setzt ihr ein'n Vormunde.  
O Mensch, mache Richtigkeit,  
Gott und Menschen liebe,  
stirb darauf ohn alles Leid,  
und dich nicht betrübe!*

IV. Johannes 19: 28-30 Volbracht!

Stilte. Doven paaskaars

Lied 590: 1,2

*Nu valt de nacht. Het is volbracht  
De wereld gaf hem slechts een graf*

V. Johannes 19: 31-37 geen been verbrijzeld

Lied 587: 6

*Zing met de psalm,  
geen woord is er gebroken –*

VI. Johannes 19: 38-42 een hof

Lied 590: 5

*Hoe wonderlijk, uitzonderlijk*

VOORBEDEN

KRUISMEDITATIE

*Zie, het lam van God,  
dat wegdraagt de zonde der wereld!  
(Johannes 1:29)*

*Ave Verum corpus* (Edward Elgar)

*Ave verum corpus, natum  
de Maria Virgine,  
Vere passum, immolatum  
In cruce pro homine,*

*Cuius latus perforatum  
Fluxit aqua et sanguine,  
Esto nobis praegustatum  
In mortis in examine.*

*O Jesu dulcis, o Jesu pie,  
O Jesu, filii Mariae.*

Gegroet waarachtig lichaam,  
geboren uit de Maagd Maria,  
dat werkelijk heeft geleden  
en geofferd is aan het kruis voor de  
mensheid,

uit wiens doorboorde zijde  
water met bloed vloeide.

Wees bij ons in  
de beproeving van de dood.

O Jezus,  
Zoon van Maria.



Jan van Eyck, Het Lam Gods, 1430-1432

Lied 243: 1, 2, 3

*O Heer mijn God, ook deze nacht  
Om Christus' wil doe mij niet aan  
Neem mij de last van doodsangst af*

In stilte verlaten we de kerk