



‘Het wagen van liefde’

Desmond Mpilo Tutu

7 oktober 1931 – 26 december 2021

Aan de vooravond van het afscheid van Desmond Tutu op 1 januari 2022 in Kaapstad gedenken wij in Middelburg zijn leven en werken. We doen dit op de dag en het tijdstip dat wekelijks in de Nieuwe Kerk het 'Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de wereld' gebeden wordt. Een initiatief dat Tutu een warm hart toedroeg. Hij droeg dikwijls het symbool van dit Coventrygebed, het 'Cross of Nails', aan een ketting. Dit symbool is ook zichtbaar aanwezig in de Nieuwe Kerk. Aan de voet van dit 'Nagelkruis' komen wij nu ook samen om Desmond Tutu te gedenken.

Aan deze gedachtenis wordt meegewerkt door Ton Brandenburg, vice-voorzitter van de Four Freedoms Awards, Mgr. Dirk van Leeuwen, voormalig archdeacon van de Anglicaanse Kerk in Noord-West Europa, het Stadspastoraat en de Werkgroep Coventrygebed van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg (ds. Neeltje van Doorn, ds. Chris Kors, Johan de Koning, Alice Gideonse, Riet Plantefeber). Muzikale medewerking wordt verleend door Christian Blaha op vleugel en een vocaal ensemble bestaande uit Betty de Boks (sopraan), Marja de Waard (alt), Rein van der Kluit (tenor) en Christian Blaha (bas).

Muziek, door Christian Blaha op vleugel

Opening, door Chris Kors

Lied 'Goedheid is sterker dan slechtheid'

t. Desmond Tutu m. John L. Bell

Goedheid is sterker dan slechtheid, liefde sterker dan haat,
licht is sterker dan duister, leven sterker dan dood.
Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij
sinds Hij ons liefhad.

De levensboom van Desmond Tutu

over: de vruchten van het leven en werken van Desmond Tutu
met bijdragen van Ton Brandenburg, Chris Kors en Neeltje van Doorn

Lied 'Masithi Amen'

t. en m. Stephan Cuthbert Molefe

Vert. *Zing amen. Wij prijzen God.*

Masithi
Amen, siyakudumisa.
Masithi
Amen, siyakudumisa,
Masithi
Amen, Bawo,
Amen, Bawo,
Amen, siyakudumisa

Uit de Bijbel – 1 Corinthiërs 13,4-8

hertaling Sytze de Vries

Liefde
volhardt
in het scheppen van ruimte
blijft waaien
als een milde lentewind
die bloeien laat
en nooit verstikt

liefde
loopt niet te koop
uitdagend
met hoge borst
liefde
kent geen trots
die beschadigt
en beschaamd maakt

liefde
wil niet winnen
niet zelfgenoegzaam zijn
zich niet handhaven

liefde
verdraagt geen onbetrouwbaarheid
maar deelt vreugde
om mensen
die op elkaar aankunnen

liefde is een alomvattend huis
en biedt een dak
voor totaal vertrouwen
voor grenzeloos wachten

liefde
houdt eindeloos vol
valt niet af

liefde alleen
laat zich kennen
als toekomst
die blijft.

'Het wagen van liefde', korte gedachte door Neeltje van Doorn

Lied 'Nkosi sekelel i Afrika'

Nkosi sikelel' i Afrika	Heer zegen Afrika
Nkosi, sikelel' iAfrika	Heer, zegen Afrika
Malupakam'upondo lwayo	Moge haar hoorn hoog opkomen
Yiva imitandazo yetu Usisikelele.	Gij hoort onze gebeden en ons zegenen.

Yihla Moya, Yihla Moya,	Daal neder, o Geest,
Yihla Moya Oyingcwele	Daal neder, o Heilige Geest.

Gebed voorafgaand aan het gebed, door Chris Kors

De Coventry-litanie van Vrede en Verzoening, door Riet Plantefeber en Johan de Koning

Voorbeden en zegenbede, door Dirk van Leeuwen

Lied 'Immortal, invisible'

t. Walter C.Smith m. St.Denio

1 Immortal, invisible, God only wise,
In light inaccessible hid from our eyes,
Most blessed, most glorious, the Ancient of Days,
Almighty, victorious, Thy great name we praise.

2 Unresting, unhasting, and silent as light,
Nor wanting, nor wasting, Thou rulest in might;
Thy justice like mountains high soaring above
Thy clouds which are fountains of goodness and love.

3 To all life Thou givest, to both great and small;
In all life Thou livest, the true life of all;
We blossom and flourish as leaves on the tree,
And wither and perish, but nought changeth Thee.

4 Great Father of Glory, pure Father of Light
Thine angels adore Thee, all veiling their sight;
All laud we would render, O help us to see:
'Tis only the splendour of light hideth Thee.

Ontkenning kan nooit tot vergeving of verzoening leiden. Je moet onderkennen wat er in het verleden is gebeurd om er mee in het reine te komen. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je daden, anders zullen je wonden niet helen.

Mijn vader zei altijd: verhef je stem niet, maar verbeter je argumentatie

Afrika heeft de wereld iets te geven, iets waar de hele wereld met smart op zit te wachten - een herinnering aan het feit dat we meer zijn dan de som der delen; een herinnering dat strikt individualisme slopend is. We zijn geschapen om samen te zijn, om relaties te hebben.

We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden.

Als je neutraal bent in situaties van onrecht, heb je de kant van de onderdrukker gekozen. Als een olifant zijn poot op de staart van een muis heeft en u zegt dat u neutraal bent, zal de muis uw neutraliteit niet waarderen.

Genezing betekent dat onze waardigheid wordt hersteld en we in staat zijn om vooruit te komen in ons leven.

Wanneer je dromen in stof veranderen, stofzuig dan.

Mijn menselijkheid is met de jouwe verbonden, want we kunnen alleen samen mens zijn

Een persoon is een persoon omdat hij anderen als personen herkent

Verschillen zijn niet bedoeld om te scheiden, om te vervreemden. We zijn juist verschillend om onze behoefte aan elkaar te realiseren

Geloof dat deze wereld een betere wereld kan worden. Een wereld waarin ruimte is voor iedereen. Droom van een wereld waarin armoede tot de geschiedenis behoort. Waar iedereen een plaats heeft in de zon. Droom, Droom, Droom!

Hoop is kunnen zien dat er licht is ondanks alle duisternis